

Η Αθηνά

Και το νέο της
tablet

Κατερίνα Ψαρουδάκη, υπεύθυνη επικοινωνίας SaferInternet4Kids.gr
εικονογράφηση Άννα Χειλετζάκη

Συγγραφή από την Κατερίνα Ψαρουδάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας SaferInternet4Kids
Εικονογράφηση από την Άννα Χειλετζάκη

© Πνευματικά δικαιώματα SaferInternet4Kids 2020.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2020 από το SaferInternet4Kids.

Κανένα μέρος αυτής της δημοσίευσης δεν μπορεί να αναπαράγεται, να αποθηκεύεται σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιονδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοαντίγραφο, ηχογράφηση ή με άλλο τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων SaferInternet4Kids.

Κείμενο από την Κατερίνα Ψαρουδάκη, SaferInternet4Kids, 2020.

Εικονογράφηση από την Άννα Χειλετζάκη, 2020.

Φιλολογική επιμέλεια από την Χριστιάννα-Δέσποινα Πρατικάκη.

Σχεδίαση μακέτας από τη Μαριεύα Καρκανάκη.

Η Αθηνά

και το **νέο της**
tablet



Κατερίνα Ψαρουδάκη,
υπεύθυνη επικοινωνίας
SaferInternet4Kids.gr

Εικονογράφηση
Άννα Χειλετζάκη

Η Αθηνά ήταν πολύ ενθουσιασμένη!



Ήταν τα γενέθλιά της,
γινόταν έξι χρονών
κι επιτέλους θα αποκτούσε
ένα ολοκαίνουριο,
ολόδικό της tablet!

«Τι χαρά!» είπε στον Ερμή
και την Άρτεμη «Θα βλέπουμε
παιδικά όσοοσο θέλουμε και θα
παίζουμε παιχνίδια όσοολη την
ώρα!»







«Δεν είναι σωστό αυτό που λες Αθηνά» της είπε ο Ερμής. «Συμφώνησες με τους γονείς σου να χρησιμοποιείς το tablet το πολύ μια ώρα την ημέρα. Πρέπει να τους ακούσεις. Τις συμφωνίες πρέπει να τις τηρούμε».

«Εξάλλου έχουμε τόσα άλλα πράγματα να κάνουμε, πολύ πιο ενδιαφέροντα!» συμπληρώσε η Άρτεμη. «Μπορούμε να πηγαίνουμε στο πάρκο, να κάνουμε βόλτες, να παίζουμε με τους φίλους μας... Όλα αυτά είναι πολύ καλύτερα από το να καθόμαστε μπροστά σε μια οθόνη!»



«Καλά, καλά έχεις δίκιο... Θα χρησιμοποιώ το tablet με μέτρο» είπε η Αθηνά. «Επειδή όμως σήμερα είναι Σάββατο, μπορώ να δω το αγαπημένο μου παιδικό και θα το κάνω αμέσως τώρα!»

Η Αθηνά κάθισε στον καναπέ και ετοιμάστηκε να ανοίξει το tablet. «Μηηηηη» της φώναξε ο Ερμής. «Πρέπει να ζητήσεις από το μπαμπά σου να βρει το βίντεο που θέλεις να δεις. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις κάποιο λάθος και να δεις κάτι που θα σε αναστατώσει.»



«Όχι, όχι» φωνάξε και η Άρτεμη. «Δεν είναι ασφαλές να μπαίνεις μόνη σου στο διαδίκτυο. Υπάρχουν εκεί πολλά πράγματα μόνο για μεγάλους που αν τα δεις κατά λάθος μπορεί να σε ανησυχήσουν.»

«Πάλι έχετε δίκιο» είπε η Αθηνά και αγκάλιασε τον Ερμή και την Άρτεμη. «Ευτυχώς που έχω κι εσάς... Θα ζητήσω από το μπαμπά να μου βάλει ένα ωραίο παιδικό να το δούμε όλοι μαζί. Μπαμπά, έρχεσαι λίγο;»

Καθώς η Αθηνά, ο Ερμής και η Άρτεμη έβλεπαν χαρούμενοι το παιδικό ξαφνικά στην οθόνη του tablet εμφανίστηκε μια άλλη μικρότερη εικόνα.



- «Ωωωω τι είναι αυτό;» είπε η Αθηνά «Αν το πατήσω, λες να φύγει;».

- «Δε μου φαίνεται πολύ καλή η ιδέα σου Αθηνά» είπε ο Ερμής. «Μπορεί να προκαλέσεις κάποιο πρόβλημα στο καινούριο σου tablet».

- «Μα τι άλλο μπορώ να κάνω; Θέλω να δω το παιδικό μου κι αυτή η εικόνα με εμποδίζει» είπε η Αθηνά.

- «Να φωνάξεις τη μαμά σου! Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο» της είπε η Άρτεμη.

- «Ναι, αυτό θα κάνω» είπε η Αθηνά και φώναξε αμέσως τη μαμά της.

«Μπράβο σου Αθηνά που με φώναξες» της
είπε η μαμά της, δίνοντάς της ένα μεγάλο
φιλί!

«Είσαι πολύ υπεύθυνο παιδί και ξέρω
ότι μπορώ να σου έχω εμπιστοσύνη.
Δεν πατάμε ποτέ σε αυτές τις εικόνες
γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να
προκαλέσουν. Μπορεί να είναι κάποιος
ιός που θα καταστρέψει τη συσκευή
μας ή ακόμα και να σε οδηγήσουν σε
ιστοσελίδες που δεν είναι κατάλληλες
για την ηλικία σου.»



Η μαμά εξαφάνισε την εικόνα που ενοχλούσε την Αθηνά και της έδωσε πίσω το tablet για να συνεχίσει να βλέπει το παιδικό της.

Η Αθηνά όλο χαρά πήγε και κάθισε πάλι στον καναπέ. Κοιτάζοντας όμως την Άρτεμη και τον Ερμή, της ήρθε μια ιδέα...



«Να σας πω κάτι σκυλάκια μου... Σήμερα είναι μια ηλιόλουστη μέρα και δεν θέλω να την περάσω μπροστά σε μια οθόνη. Πάμε στο πάρκο να τρέξουμε, να παίξουμε και να κάνουμε κούνια;» τους είπε με ένα μεγάλο χαμόγελο.

«Γιούπι!» φώναξαν και τα δυο σκυλάκια με μια φωνή.
«Επιτέλους Αθηνά είχες μια καταπληκτική ιδέα... Πάμε... Πάμε!»



A watercolor illustration of a child on a swing and a dog in a field. The child is on the left, holding a thick, braided rope that goes up and out of the frame. The child is wearing a blue shirt and a yellow hat. A small white dog with a pink bow is looking up at the rope. The background is a soft, blue sky with light clouds, and the foreground is a field of tall, yellow-green grass. The overall style is soft and painterly.

ΤΕΛΟΣ!



Η Αθηνά έχει γενέθλια - γίνεται έξι χρονών - και επιτέλους θα αποκτήσει ένα ολοκαίνουριο tablet! Τι θα πρέπει να προσέξει κατά την πλοήγηση της στο διαδίκτυο με τη νέα της συσκευή; Ποιον θα φωνάξει για συμβουλές; Θα παραμελήσει τους φίλους της για το διαδίκτυο;



Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ' αυτήν πληροφοριών.