

Το μαγικό σεντόνι της Πρωτοχρονιάς



Δανάη Στεργίου
Αναστάσιος Ζέρβας



Αριδαία, 2020

Τίτλος: Το μαγικό σεντόνι της Πρωτοχρονιάς

Συγγραφέας: Ιορδάνα Στεργίου

Εικονογράφηση, σύνθεση εξώφυλλου: Αναστάσιος Ζέρβας

Έκδοση: Αριδαία, 2020

ISBN: 978-618-00-2505-7

Διανέμεται ελεύθερα και νόμιμα στο διαδίκτυο από τον δημιουργό του.

Πνευματικά δικαιώματα ©2020 Στεργίου Ιορδάνα, Αναστάσιος Ζέρβας

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου στο σύνολό του ή τμημάτων του με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την γραπτή άδεια της συγγραφέως.

Αφιερωμένο στον σύζυγο μου,

ο οποίος με τις εικόνες του μας ταξιδεύει σε παραμυθένια μέρη

και

στις τρεις μικρές μας νεραϊδούλες

γιατί αποτελούν πηγή έμπνευσής και ζωής!!!

Περίληψη

Η Ντίνα κόλλησε έναν καινούριο άτακτο ιό και βρίσκεται σε καραντίνα. Είναι, όμως, στενοχωρημένη γιατί φοβάται μήπως ο Αϊ Βασίλης δεν κατορθώσει να μοιράσει δώρα εξαιτίας του ιού. Η Ντίνα φέτος ζήτησε από τον Άγιο να εξαφανίσει τον ζωνρό ιό. Άραγε, ο Αϊ Βασίλης θα επισκεφτεί το σπίτι της μικρής μας φίλης και θα κατορθώσει να πραγματοποιήσει την επιθυμία της;

Σχετικά με το παραμύθι

Το παραμύθι αυτό γράφτηκε, κυρίως, για να διασκεδάσει τα παιδιά και να συμβάλλει στην ενίσχυση της θετικής σκέψης. Στο τέλος του βιβλίου «το καλό» κερδίζει στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους αναγνώστες.

Γιορτινές μέρες και η Ντίνα βρισκόταν σε καραντίνα γιατί είχε κολλήσει τον καινούργιο άτακτο ιό. Ευτυχώς τώρα ήταν καλύτερα και δεν ένιωθε πια αδυναμία ούτε και είχε πυρετό. Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούσε την κούρασαν κι ήθελε κάπου να πει τα παράπονά της . Έτσι σκέφτηκε να γράψει ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη:



Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη,

Φέτος ξέρω ότι οι γιορτές μας θα είναι πολύ διαφορετικές. Ο καινούριος ιός που εμφανίστηκε και δε λέει να φύγει μας έχει φέρει τα πάνω κάτω. Πότε αρρωσταίνουν οι φίλοι μου, πότε οι δάσκαλοι, πότε οι συγγενείς μας και τώρα εγώ. Με κούρασε αυτή η καραντίνα αλλά είμαι κυρίως θυμωμένη με τον νέο ιό. Λένε ότι φοράει κορώνα και νομίζει ότι είναι βασιλιάς του κόσμου.

Η δική μου καραντίνα τελειώνει ανήμερα της Πρωτοχρονιάς. Να ξέρεις ότι δεν θα σε παρεξηγήσω εάν δε μου φέρεις δώρο, γιατί είσαι και γεράκος μπορεί να φοβάσαι μήπως κολλήσεις. Ήθελα να σου ζητήσω εάν μπορείς να βρεις έναν τρόπο να απαλλαγούμε από αυτόν τον ιό, γιατί κουρασθήκαμε να τον αποφεύγουμε κι αυτός να επιμένει.

Μου λείπουν πολύ οι φίλοι μου αλλά κυρίως η γιαγιά και ο παππούς. Να μην τους ξεχάσεις φέτος κι αυτούς, να τους πας κανένα δωράκι να χαρούν γιατί θα είναι μόνοι τους.

Ελπίζω να μη φοβάσαι τον ιό και να επισκεφτείς το σπίτι μου αλλά και τα σπίτια των παιδιών όλου του κόσμου.

Με αγάπη,

Ντίνα

Στο σπίτι του Αϊ Βασίλη επικρατούσε αναστάτωση καθώς σχεδόν όλοι όσοι του έστελναν γράμματα ζητούσαν ακριβώς το ίδιο πράγμα.... Να απαλλαχτούν από τον καινούριο ιό, που είχε κυριεύσει τη γη.

Ο Αϊ -Βασίλης, αφού διάβασε όλα τα γράμματα που του είχαν σταλεί αποφάσισε να καλέσει σε συμβούλιο τους βοηθούς του.

Έγινε, μάλιστα και ανακοίνωση στο χωριό από τα μεγάφωνα:

- Σήμερα το απόγευμα στις 6 ακριβώς ο Άγιος Βασίλης μας καλεί σε συμβούλιο για ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει. Να μη λείψει κανείς!

Έτσι στις 6 ακριβώς είχαν μαζευτεί όλοι οι βοηθοί έξω από το σπίτι του Άγιου Βασίλη και εκπρόσωποί τους θα συζητούσαν μαζί του.

- Τι συμβαίνει Άγιε; Ανησυχούμε... Τι πρόβλημα υπάρχει; Πήρε τον λόγο ο γηραιότερος απ' αυτούς.

- Φέτος συμβαίνει κάτι απίστευτο... όλα τα γράμματα που έχω λάβει ζητούν το ίδιο πράγμα... θέλουν όλοι να απαλλαγούν από τον καινούργιο άτακτο ιό. Ενημέρωσε ο Άγιος Βασίλης το συμβούλιο των βοηθών του.

Οι βοηθοί του γεμάτοι απορία κοιτούσαν τον Άγιο Βασίλη, νομίζοντας ότι τους κάνει πλάκα, γιατί του αρέσουν τα αστειάκια.

Συνέχισε, λοιπόν, να εξηγεί τον λόγο που τους κάλεσε σε συμβούλιο:

- Σας κάλεσα εδώ για να βρούμε μια λύση, ένα κόλπο να απαλλάξουμε τον κόσμο από αυτόν τον ιό που τόσο τους ταλαιπωρεί. Εξάλλου είναι πρώτη φορά που όλος ο κόσμος μου ζητάει το ίδιο πράγμα. Μικροί και μεγάλοι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετικό χρώμα και μένουν σε διαφορετικές χώρες επιθυμούν να βρω τρόπο να εξαφανιστεί ο ιός. Πρέπει κάτι να κάνουμε...

- Νομίζω πως έχω ένα σχέδιο Άγιε μου Βασίλη... είπε ο Φάνης ο πιο ευφυής βοηθός του .



Αφού συζήτησαν στο συμβούλιο κι ενημερώθηκαν και οι υπόλοιποι βοηθοί του χωριού για το θέμα που απασχολούσε τον Άγιο, από την επόμενη κιόλας μέρα έπιασαν δουλειά. Ο καθένας ήταν στη θέση του και δούλευε νυχθημερόν για να είναι όλα έτοιμα το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.



Στις 30 Δεκεμβρίου οι βοηθοί συνάντησαν τον ζωηρό ιό, την ώρα που προσπαθούσε να χωθεί στο στόμα ενός κυρίου αφού πρώτα είχε κρυφτεί στην παλάμη του.



- Εεε, εσύ εκεί πάνω ... του φώναξαν οι βοηθοί.
- Τι θέλετε και με ενοχλείτε εν ώρα εργασίας; Είπε ο ιός κρατώντας την κορώνα του μη του πέσει.
- Έχουμε ένα μήνυμα για σένα από τον Άγιο Βασίλη.
- Μήνυμα; Για μένα; Από τον Άγιο; Απόρησε ο ιός κρυφογελώντας.
- Ναι! Σε προσκαλεί στο χωριό του για να σου δώσει το δώρο σου. είπαν οι βοηθοί.
- Εμένα; Να μου δώσει δώρο; Αναρωτήθηκε ο ζωηρούλης ιός.
- Ναι εσένα! Τελείωνε με τις απορίες κι έλα μαζί μας. Απάντησαν οι βοηθοί και τον τράβηξαν από το χέρι, αφού πρώτα είχαν φορέσει τα γάντια τους.

Όταν έφτασε ο διάσημος ιός στο χωριό του Αϊ Βασίλη, ο Άγιος τον καλοδέχτηκε και του είπε:

- Τόσο καιρό παρατηρώ ότι πάσχεις από αϋπνίες και είσαι πολύ κουρασμένος. Έτσι οι βοηθοί μου δούλεψαν πολλές ώρες στο εργαστήριό τους και σου έφτιαξαν μια ειδική κάψουλα που θα σε βοηθήσει να κοιμηθείς γιατί χρειάζεσαι ξεκούραση.

- Σε ευχαριστώ! Η αλήθεια είναι ότι δουλεύω αδιάκοπα και μου λείπει ύπνος. Δεν περίμενα να μου φέρεις δώρο. Θα ήταν αγένεια να μην το δεχτώ και μάλλον πρέπει να το ανοίξω μπροστά σου και να το δοκιμάσω. Είπε ο ιός κοιτάζοντας διστακτικά το κουτί που του χάρισε ο Άγιος.

Άνοιξε το κουτί και είδε ένα βαζάκι με μια κάψουλα κόκκινη. Έξω από το βαζάκι έγραφε: «Ειδική κάψουλα για τις αϋπνίες». Ο άτακτος ιός ξεβίδωσε το καπάκι από το βαζάκι και κατάπιε μονομιάς την κάψουλα καθώς ήταν αφάνταστα κουρασμένος.



Αμέσως, ο Αϊ Βασίλης έκανε νόημα στους βοηθούς του και οδήγησαν τον πασίγνωστο ιό σε ένα ζεστό δωμάτιο, όπου θα ήταν πιο εύκολο να κοιμηθεί.



Εντωμεταξύ κάποιοι άλλοι από τους βοηθούς του Αγίου είχαν ξεκινήσει να απλώνουν ένα όμορφο μαλακό και απαλό σεντόνι γύρω από τη γη, όπου θα τοποθετούνταν ο ιός μαζί με την κορώνα του για να κοιμάται. Το σεντόνι αυτό ήταν μαγικό κι είχε την ιδιότητα να γίνεται αιώρα και να νανουρίζει όποιον ξαπλώνει πάνω του. Μόλις στρώθηκε όμορφα το μαγικό σεντόνι γύρω από τη γη, οι βοηθοί ακούμπησαν πάνω του τον αδύναμο, πλέον, ιό που κοιμόταν του καλού καιρού. **Έτσι αυτός απολάμβανε τον ύπνο του και οι άνθρωποι την καθημερινότητά τους.**



Ο Άγιος Βασίλης ήταν πολύ χαρούμενος. Στις 31 Δεκεμβρίου, όπως κάθε χρόνο ξεκίνησε το ταξίδι του για να μοιράσει δώρα στα παιδιά του κόσμου.

- Χοχοχοχο... Όλα πήγαν περίφημα. Καλή και Ειρηνική Χρονιά! ευχήθηκε ο Άγιος Βασίλης στους βοηθούς του, μόλις επέστρεψε από το μακρινό του ταξίδι. Επίσης, τους ενημέρωσε με χαμόγελο ότι το μαγικό σεντόνι είναι πολύ μεγάλο και θα μπορούσαν να κοιμηθούν κι άλλοι ιοί πάνω του...



Την ίδια ώρα η Ντίνα ξύπνησε με ανυπομονησία να δει εάν τελικά την είχε επισκεφτεί ο Άγιος Βασίλης. Κοίταξε κάτω από το δέντρο και... υπήρχε ένα κουτί κι ένα γράμμα.

Άνοιξε το κουτί και είδε μέσα του ένα βαλιτσάκι με ιατρικά εργαλεία και ένα βαζάκι άδειο που έγραφε απ' έξω: «Ειδική κάψουλα για τις αϋπνίες». Τι να ήταν αυτό άραγε;!!! Άφησε στην άκρη το δώρο και διάβασε το γράμμα:

Αγαπημένη μου Ντίνα,

Η επιθυμία σου έγινε πραγματικότητα! Σου έφερα αυτό το παιχνιδάκι γιατί ξέρω ότι θέλεις να γίνεις γιατρός. Το δώρο του παππού και της γιαγιάς σου θα το βρεις όταν χτυπήσει το κουδούνι και ανοίξεις την πόρτα. Να συνεχίσεις να είσαι τόσο καλόκαρδη!

Με αγάπη,

Ο Άγιος Βασίλης



Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το κουδούνι κι η μητέρα της Ντίνας της ζήτησε να ανοίξει την πόρτα.

Στο άνοιγμα της πόρτας αντίκρισε το ομορφότερο Πρωτοχρονιάτικο δώρο...

Ήταν η γιαγιά και ο παππούς που είχαν έρθει για να γιορτάσουν όλοι μαζί τη νέα χρονιά.

Λέτε η Ντίνα, που επιτέλους τελείωσε η καραντίνα της, να καταλάβει ποτέ τι ήταν αυτή η ειδική κάψουλα για την αϋπνία;!!!



Η Ιορδάνια (Δανάη) Στεργίου γεννήθηκε στην Έδεσσα στις 8 Σεπτεμβρίου του 1986 και μεγάλωσε στο χωριό Ίδα του Ν.Πέλλας. Είναι παντρεμένη με τον Αναστάσιο Ζέρβα, εικονογράφο του συγκεκριμένου παραμύθι, μαζί με τον οποίο έχουν αποκτήσει τρία κορίτσια.

Αποφοίτησε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) τον Ιούλιο του 2008. Από τον Σεπτέμβριο του 2008 ξεκίνησε να εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε δημόσια δημοτικά σχολεία ανά την Ελλάδα. Σήμερα συνεχίζει να εργάζεται ως μόνιμη πια εκπαιδευτικός σε δημοτικά σχολεία της ιδιαίτερης πατρίδας της.

Έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με τίτλο «Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση», ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί διάφορα σεμινάρια, καθώς πρεσβεύει την ιδέα της «Δια Βίου Μάθησης».

Τον Σεπτέμβριο του 2020 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Μένανδρος το πρώτο της παιδικό βιβλίο με τίτλο: **Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ «ΜΠΟΡΩ» , να νικήσω τον ιό.**

Για την επικοινωνία με τη συγγραφέα:

danai862009@hotmail.com